

De stripverhaalwandeling in het centrum van Brussel

Op zaterdag 10/9/22 plannen we samen te komen voor de stripwandeling op de grote markt van Brussel. Maar diezelfde dag trouwt prinses Maria Laura (34) van België met William Isvy (31) op het stadhuis van Brussel, en de afspraak aan het stadhuis kan niet doorgaan omdat de straten errond afgezet zijn. Het was even zoeken om de ie-net mensen terug te vinden tussen de kijklustigen voor de trouw, maar het is gelukt!



Om 10.00 stipt komt onze gids Christos ons vervoegen op de grote markt. Na een korte inleiding en enkele anekdotes over de grote markt en zijn kenmerkende architectuur, gaan we op tocht door de stad. We bekijken de ene na de andere stripmuur en komen te weten dat er een drietal organisaties zijn die de opdrachten krijgen om deze muurschilderingen aan te brengen en te onderhouden: Urbana-Project.com, Art-Mural.eu en Farmprod.com. We passeren langs meer maar ook minder bekende stripfiguren met tegen het einde kaskrakers als Asterix en Obelix, Lucky Luke en Nero. Steeds krijgen we van Christos een uitgebreid verhaal over de auteur van de strip, de scenarioschrijver etc...

Het initiatief werd zo'n 30 jaar geleden genomen door een buurtvereniging om zo hun straat wat op te vrolijken, het initiatief kende zijn vervolg in winkels en zelfs restaurants die zo hun zaak in de kijker konden plaatsen mits betaling van een deel van de kosten.



Het was zeker een leerzame ervaring die aanzet tot een verdere ontdekking van deze wondere wereld van de stripmuren in Brussel.

Tegen 12.30 kwamen we opnieuw bij de grote markt aan waar we in een echt authentiek Brussels Staminee “La Becasse” nog een “Lambic douce” aangeboden kregen van ie-net Mechelen. De feedback van de deelnemers was zeker positief niettegenstaande de paar korte regenbuien die het enthousiasme van de gids evenwel niet kon temperen.

Organisatie Ing. Tim Engels, ie-net Mechelen