

Bruggenwandeling op zaterdag 25 juni 2022

Onder een wat onwillige zon kwamen alle deelnemers mooi op tijd samen aan de Via Via, aan één van de ingangen van de Mechelse kruidtuin: den botanique.

Onze bruggenwandeling begon op de weggewerkte parking aan de overkant en dus stroomopwaarts van de Dijle, met zicht op de spoorwegbrug die de verbinding uitmaakt tussen het Centraal treinstation van Mechelen en Nekkerspoel.

Eertijds was de Dijle een getijdenrivier met verschillen tussen eb en vloed van 1,5 m tot 5 m.

Door het plaatsen van sluizen werd de getijdenwerking geneutraliseerd. In de zogenaamde "Afleidingsdijle" speelt die getijdenwerking nog wel.



Terug ter hoogte van de ViaVia, kregen we uitleg over de rol van de Volmolen aldaar.

Via de kruidtuin, waarbij we de ijzeren toegangsbrug naar de zalen van het Arsenal (voorheen het Mechels Miniatuur Theater) passeerden, kwamen we bij de toegangs-/uitgangspoort aan de Fonteinbrug die de Bruul met de Vijfhoek verbindt. De fontein nabij de brug en waaraan deze haar naam ontleende, werd tijdens de laatste Franse bezettingsperiode verwijderd en stukgemaakt.

Vanaf hier begaven we ons op het drijvend wandelpad op de Dijle, dat we heel even verlieten voor een merkwaardig en ons onbekend ommetje omhoog en omlaag langs de O.L.V.-straat. Terug op het wandelpad werd onze aandacht gevestigd op de werken die aan de waterwallen zullen worden uitgevoerd in het kader van het Europees Life Integrated Projects programma (https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en). Op veel plaatsen op de Dijle is een renovatie hoognodig met het oog op de afkoppeling van de afvalwaters en de versteviging van de wallen in verband met de klimaatverandering en de opvang van het hemelwater bij stortregens.

Onze gids attendeerde ons op de bijwijken weelderige plantengroei in de voegen van de gemetste wal. Uit onderzoek is gebleken dat het hier vaak om volledig verdwenen geachte plantensoorten gaat (!!).



Al wandelend op dit prachtige Dijlepad en luisterend naar de vele wetenswaardigheden en na de passage van de Grootbrug (of Hoogbrug) die de Ijzerenleen met de Korenmarkt verbindt, kwamen we aan de Van Beethovenbrug waarmee hier een oversteek van de Haverwerf naar de Vismarkt werd gerealiseerd. Juist op tijd voor een welgekomen drankpauze in de afspanning Local, want de eerste regendruppels kondigen immers een stevige regenbui aan.

Na het drankje en de regen, zetten we onze tocht verder via de Melaan, plaats die zijn naam heeft ontleend aan de gelijknamige vliet. Deze vliet maakte samen met de 2 andere belangrijkste vlieten, de Heergracht en de Vrouwvliet, deel uit van een in feite open riolenstelsel van de stad. Uit de vlieten werd het water geput voor de bereiding van bier. Het gekookte water werd over de mout gegoten wat na een eerste keer het groot bier, na een tweede beurt het klein bier en tenslotte de lek opleverde. Het tijdstip waarop het water werd geput behoorde tot de expertise van de brouwer.



Na de zoveelste cholera-epidemie besliste de Mechelse Raad op het einde van de 19de eeuw om alle vlieten te dempen. Daarmee verdwenen ook de meeste van de meer dan 40 vlietbruggen.

Sinds een aantal jaren is Mechelen een aantal vlieten terug aan het open leggen. Zo kunnen we op de opengemaakte Melaan aan het Stedelijk Conservatorium getuige zijn van een reciterende waterfontein.

We vervolgden onze wandeling naar de Kraanbrug wat verderop. Deze brug is genoemd naar de houten kraan die, aangedreven door 5 stevig uit de kluiten gewassen “craenkinderen”, via een tredmolen zorgde voor de overslag van de scheepsgoederen. Het tolsysteem dat hiermee gepaard ging werd onder de laatste Franse bezetting afgeschaft, waardoor de stad een goede inkomstenbron kwijtspeelde.



Als laatste in de rij hielden we halt bij de plaats van de voormalige ijzeren Winketbrug. Deze brug werd in het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw vervangen door de huidige verhoogde betonnen brug, die een vlottere doorgang naar de Koningin Astridlaan moest waarmaken.

Om de wandeling te beëindigen, begaven we ons naar het verderop gelegen Keerdok. Het oude zwemdok aldaar werd omgebouwd tot een Van der Valk hotel met restaurant, waar we bij een drankje nog een korte en gezellige nabespreking hielden.

We houden eraan om onze huisgids Gaby en echtgenote van onze secretaris, van harte te danken voor de prachtig uitgewerkte en goed gedocumenteerde bruggenwandeling, die zij op onze vraag wist te realiseren.

Organisatie
ie-net Mechelen

Ing. Fred De Haes