

Bezoek aan “Abdij van Park” en brouwerij



Zaterdag 7 oktober was het zover en vond de rondleiding plaats in “Abdij van Park” te Heverlee bij Leuven, gevolgd door een bezoek aan de abdijbrouwerij Braxatorium Parcensis.

Na een korte verwelkoming nam onze gids Pascal Mignolet het woord. Hij bracht ons terug in de tijd en vertelde over het ontstaan van de Norbertijnenabdij en het leven van de paters.

Het verhaal start in 1129 toen hertog Godfried met de baard zijn jachtpark, een bos- en waterrijk gebied vlak bij de Molenbeek aan de Norbertijnen schonk. De paters Norbertijnen slaagden erin dit gebied om te vormen tot akkers, weiland en bos. De opbrengst diende om in de eigen behoeften te kunnen voorzien.

We starten de rondleiding in de abdijkerk met het koor, waar de paters 8 maal per etmaal baden en zongen. In het schip bad het gewone volk voor de Heilige Quirinus. Hij werd aanroepen voor de genezing van borstkwalen en heel wat aandoeningen, waaronder voetproblemen, steenpuisten en aandoeningen van de keel. Bidden voor hun zieleheil lieten ze over aan de paters in ruil voor geld of grond.



Vervolgens komen we in de pandgangen. Het vierkante pandhof verbindt alle ruimtes, de kerk, de refter, de kapittelzaal, de bibliotheek, ... met elkaar. De glasramen, die de pandgangen sieren, tonen taferelen uit het leven van Norbertus.

Via het scriptorium komen we in de bibliotheek. Wat hier opvalt is het indrukwekkende plafond in driedimensionaal stukwerk van de hand van Hansche. Hij noemde zichzelf meester-kalksnijder.

De kamer van de abt of liever woning van de abt omvatte zijn kantoor, een eigen bibliotheek, een eigen kapel, een salon en een slaapkamer.

Onze rondleiding in de abdij eindigt in de refter, waar de paters Norbertijnen in stilte aten terwijl er werd voorgelezen uit de bijbel door een medebroeder. Ook hier een indrukwekkend stukwerkplafond met scènes uit het oude en nieuwe testament die met eten te maken hebben met centraal “Het laatste Avondmaal” van de hand van Hansche.



Na een korte pauze start ons bezoek aan de abdijbrouwerij “Braxatorium Parcensis” Dit bezoek wordt geleid door ingenieur Joris Brams, gids en bezieler van de brouwerij. Joris is fier dat er op de plaats waar ook in de middeleeuwen de abdijbrouwerij stond, nu opnieuw bier wordt gebrouwen.

Het is een huzarenstuk om in een historisch gebouw een brouwerij te bouwen die voldoet aan de huidige normen. Joris moest meermaals terug naar de tekentafel omdat de vergunning geweigerd werd.

Voor alle obstakels werd een oplossing gevonden, gaande van de rook die via condensatie wordt afgevoerd, tot het lozen van het spoelwater.

Een pittig detail, de volledige installatie moest binnengebracht worden door een deur van 1,38m. Ook hier werd een oplossing gezocht en gevonden: de brouwketels werden op maat gemaakt en hebben een diameter van niet meer dan 1,37m.

Alle apparatuur is van Belgische makelij en wat meer is, de brouwerij werkt emissieloos!



Joris en zijn team brouwen op regelmatige tijdstippen een nieuw bier. Wat kenmerkend is, is dat ieder brouwsel verschillend is en gemaakt wordt met lokale ingrediënten.

Als afsluiter gaan we over tot de degustatie. 3 verschillende biertjes worden ons aangeboden. Elk bier heeft een typische smaak, en Joris geeft daarbij gepassioneerd uitleg.

Rond 17:00 sluiten we af, 14 blije gezichten die een fantastische namiddag beleefden!